



**"Οι πρόθυμοι υπηρέτες των μνημονίων στην περιοχή μας φαίνεται να νίκησαν στην 1η Κυριακή των εκλογών"**

Χρησιμοποίησαν κάθε μέσο, από τους εκβιασμούς και τις απειλές, ως τα ρουσφέτια και την ενεργοποίηση του μηχανισμού του δήμου, τις ψεύτικες υποσχέσεις, τον μηχανισμό της τοπικής εργοδοσίας και των εξαγορασμένων μέσων ενημέρωσης.

Κατόρθωσαν να πείσουν ένα μεγάλο κομμάτι τον συμπολιτών μας αξιοποιώντας τις αυταπάτες που έσπειραν οι αντιλήψεις για «νέους σωτήρες», για «καλύτερη διαχείριση», η μετάθεση της αναγκαίας σύγκρουσης στη Δευτέρα παρουσία.

Στηρίχτηκαν στο φόβο, την προπαγάνδα και την υποταγή που κήρυτταν οι Πρετεντέρηδες και η μεγαλοεργοδοσία των ΜΜΕ.

Οι Κουτελοτζουλάκηδες πιστεύουν ότι είναι και μοιάζουν «αήττητοι».

### **Κοντός ψαλμός αλληλούια...**

Σύντομα θα αναμετρηθούν οι ψεύτικες υποσχέσεις με την πραγματικότητα της κοινωνικής βαρβαρότητας, της αιώνιας λιτότητας που μας επιφυλάσσουν, τα «ρουσφετάκια» με τις απολύσεις και την ανεργία, τα «ροζ» όνειρα για την πόλη με τον αυταρχισμό και την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου, τα σχέδια στα «ιλουστρασιόν» φυλλάδια με τη διάλυση της πρωτοβάθμιας υγείας και παιδείας στο δήμο, η πολιτική του κεφαλαίου, της ΕΕ και της κυβέρνησης με τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες και επιθυμίες για ζωή κι όχι επιβίωση.

**Και σ' αυτήν την αναμέτρηση θα είμαστε μπροστά...**

Συνεχίζουμε και την άλλη Κυριακή ψηφίζοντας «Μια Πόλη Ανάποδα». Καλούμε σε μαζική καταδίκη τους με λευκό/άκυρο.

Γιατί οι από κάτω δεν διαλέγουν τους αφέντες που τους εξουσιάζουν.

Και απ' τις 26 του Μάη θα είμαστε πρώτοι στο ραντεβού.

Στο ραντεβού μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο με τους αγωνιζόμενους.

### **Στο ραντεβού του αγώ να και της αλληλεγγύης και μαζί...**

Μαζί με τον κόσμο που αντιστέκεται, που άντεξε στην επίθεση και την πλύση εγκεφάλου. Τους συμπολίτες, συναγωνιστές και συντρόφους που «ματώνουν» καθημερινά στην προσπάθειά τους να ζήσουν, να κρατηθούν αξιοπρεπείς χωρίς να λερωθούν από τη λιγδα των μέσων «ενημέρωσης» και χειραγώγησης, να σταθούν ορθοί και ακέραιοι. Όλοι εμείς το ξέρουμε: μόνο έτσι θα νικήσουμε.

### **Μαζί μ' αυτούς που θέλουν να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα...**

Η Μια Πόλη Ανάποδα – Αριστερή Παρέμβαση στους Δρόμους της Νέας Σμύρνη τόλμησε να αντιπαρατεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με το καθεστώς των ΚουτελοΤζουλάκηδων και δε φοβήθηκε να πει τα πράγματα όπως έχουν. Συμμετείχαμε σε όλους του μικρούς και μεγάλους αγώνες στη γειτονιά μας αλλά και στα κινήματα ενάντια στα μνημονιακά μέτρα και έτσι θα προχωρήσουμε. Θα δυναμώσουμε τις δομές ταξικής αλληλεγγύης και δε θα αφήσουμε κανένα μόνο του στην κρίση. Η «Μια Πόλη Ανάποδα» χαιρετίζει και ευχαριστεί όλους όσους την στηρίξαν και την υπερασπίστηκαν μαζικά, όλους όσους πάλεψαν και τη διατήρησαν ψηλά με 1.639 ψήφους και κατόρθωσαν να επανεκλέξει δημοτικό σύμβουλο. Είμαστε σίγουροι και θα κάνουμε τα πάντα για να βρεθούμε μαζί τους και στους δρόμους και στην πρακτική προσπάθεια για μία άλλη νέα Σμύρνη καθαρή πόλη από όσους την οδηγούν στην εξαθλίωση. Θέλουμε να δυναμώσουν την Μία Πόλη Ανάποδα με την δράση τους και τη συμμετοχή τους.

Δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε πράξη το πρόγραμμα ανατροπής και θα μείνουμε συνεπείς στις διακηρύξεις μας.

Τους καλούμε να δυναμώσουν την αντικαπιταλιστική αριστερά της ανατροπής, των κοινωνικών αγώνων και της ρήξης με το μαύρο μέτωπο κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ, να πυκνώσουν τις γραμμές της, για να έρχεται στο προσκήνιο η δυναμική της χειραφέτησης των «από κάτω» από την πολιτική των «από πάνω»!

Καλούμε τις δυνάμεις της αριστεράς στη γειτονιά να συμπορευτούμε κινηματικά για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών γιατί πλέον το ζητούμενο στη Νέα Σμύρνη είναι η δημιουργία μιας λαϊκής αντιπολίτευσης ενάντια στη νέα δημοτική αρχή αλλά και στις πολιτικές που θα ασκήσει.

Θα τα πούμε σύντομα στο δρόμο για να φέρουμε την ...πόλη ανάποδα.