



Του **Κρικρή Γιώργου**, Αντιδημάρχου Νέας Σμύρνης

Μεγάλη και διαρκή απειλή για τη δημόσια υγεία αποτελούν οι περισσότερες από 1.500 ανεξέλεγκτες χωματερές που υπάρχουν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η Ελλάδα σήμερα θάβει τα σκουπίδια της κατά 82%, ανακυκλώνει κατά 16% όταν ο μέσος όρος των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανακύκλωση είναι 25%. Η μόλυνση από το πλαστικό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου απέναντι στα τόσα πολλά προβλήματα που καλείται να βρει λύση η ανθρωπότητα για ένα πλανήτη βιώσιμο και πιο φιλόξενο σε όλα τα είδη του.

Η ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και το μέλλον μας. Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Παράλληλα, εντοπίζεται ευρέως η ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την ανακύκλωση στους πολίτες και εκπαιδεύει τα παιδιά από την σχολική ηλικία ώστε να αντιληφθούν ότι η ανακύκλωση πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ανακύκλωση με καθαρά τεχνικούς όρους είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η εκ νέου χρήση των υλικών συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, πλαστικό αλουμίνιο, λευκοσίδηρο και ξύλο) και η επανεισαγωγή τους στον κύκλο παραγωγής.

Με δεδομένο ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας, η επιτυχία της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων εξαρτάται, όχι μόνο από την ευαισθητοποίηση, αλλά και από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Οι πληροφορημένοι και ενεργοί πολίτες είναι ο κινητήριος μοχλός για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι που θέτει ο νέος νόμος για την διαλογή στην πηγή.

Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας ενόψει μάλιστα και της αναθεώρησης βασικών Οδηγιών στην ΕΕ, όπου τίθενται ακόμη υψηλότεροι στόχοι ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.

Ας είμαστε δημιουργικοί και αισιόδοξοι.