



-γαπητά μου Παιδιά, Πέ-ρα-σε και φέ-τος το κα-λο-καί-ρι! Α-πό σή-με-ρα μια νέ-α σχο-λι-κή χρο-νιά αρ-χι-ζει. Οι πόρ-τες του Σχο-λεί-ου σας άνοι-ξαν. Ο αύ-λει-ος χώ-ρος πλημ-μύ-ρι-σε α-πό την πα-ρου-σί-α σας, τα φω-τει-νά σας πρό-σω-πα, τις ζω-η-ρές φω-νές σας. Μό-λις προ ο-λί-γου έ-γι-νε ο κα-θι-ε-ρω-μέ-νος Αγια-σμός. Είναι μια ι-ε-ρή πρά-ξη με την ο-ποί-α πα-ρα-κα-λέ-σα-με τον Κύ-ριό μας Ι-η-σού Χρι-στό να ευ-λο-γή-σει τη νέ-α σχο-λι-κή χρο-νιά. Να φω-τί-σει και να ε-νι-σχύ-σει τους σεβαστούς κα-θη-γη-τές (δα-σκά-λους) σας. Και σε σας να χα-ρί-σει υ-γεί-α, δύ-να-μη και ζή-λο για μά-θη-ση.

Είναι πο-λύ-τι-μη ασφαλώς η γνώ-ση που θα ε-πι-δι-ώ-ξε-τε να κα-τα-κτή-σε-τε. Α-πα-ραί-τη-τη ό-μως εί-ναι και η πνευ-μα-τι-κή σας καλ-λι-έρ-γεια και η η-θι-κή θω-ρά-κι-ση του χα-ρα-κτή-ρα σας. Ο κό-πος που η μα-θη-τεί-α συ-νε-πά-γε-ται δεν πρέ-πει να σας φο-βί-ζει. Η σχο-λι-κή πε-ρί-ο-δος της ζω-ής σας είναι α-πό τις ω-ραι-ό-τε-ρες της ζω-ής μας. Και φυ-σι-κά κα-θο-ρι-στι-κή για το μέλ-λον μας. Μη δι-στά-σε-τε, λοι-πόν, να δου-λέ-ψε-τε δη-μι-ουρ-γι-κά και να ε-πι-δι-ώ-ξε-τε τις κα-λύ-τε-ρες ε-πι-δό-σεις.

Με ό-λη μου την καρ-διά σας εύ-χο-μαι η νέ-α σχο-λι-κή χρο-νιά να εί-ναι ευ-λο-γη-μέ-νη και

καρ-πο-φό-ρα. Ο Κύ-ριος Ι-η-σούς να σας χα-ρί-ζει υ-γεί-α, δύ-να-μη και πλού-σιο τον φω-τι-σμό Του.

Με πολ-λή πα-τρι-κή α-γά-πη

ο Ε-πί-σκο-πός σας

✠ Ο ✠ ΝΕ-ΑΣ ΣΜΥΡ-ΝΗΣ ΣΥ-ΜΕ-ΩΝ

Α-γα-πη-τά μου Παι-διά,

Πέ-ρα-σε και φέ-τος το κα-λο-καί-ρι! Α-πό σή-με-ρα μια νέ-α σχο-λι-κή χρο-νιά αρ-χί-ζει.

Οι πόρ-τες του Σχο-λεί-ου σας άνοι-ξαν. Ο αύ-λει-ος χώ-ρος πλημ-μύ-ρι-σε α-πό την πα-ρου-σί-α σας, τα φω-τει-νά σας πρό-σω-πα, τις ζω-η-ρές φω-νές σας.

Μό-λις προ ο-λί-γου έ-γι-νε ο κα-θι-ε-ρω-μέ-νος Αγια-σμός. Είναι μια ι-ε-ρή πρά-ξη με την ο-ποί-α πα-ρα-κα-λέ-σα-με τον Κύ-ριό μας Ι-η-σού Χρι-στό να ευ-λο-γή-σει τη νέ-α σχο-λι-κή χρο-νιά. Να φω-τί-σει και να ε-νι-σχύ-σει τους σεβαστούς κα-θη-γη-τές (δα-σκά-λους) σας. Και σε σας να χα-ρί-σει υ-γεί-α, δύ-να-μη και ζή-λο για μά-θη-ση.

Είναι πο-λύ-τι-μη ασφα-λώς η γνώ-ση που θα ε-πι-δι-ώ-ξε-τε να κα-τα-κτή-σε-τε. Α-πα-ραί-τη-τη ό-μως εί-ναι και η πνευ-μα-τι-κή σας καλ-λι-έρ-γεια και η η-θι-κή θω-ρά-κι-ση του χα-ρα-κτή-ρα σας.

Ο κόπος που η μαθητεία συνεπάγεται δεν πρέπει να σας φοβίζει. Η σχολική περιοδος της ζωής σας είναι από τις ωραιότερες της ζωής μας. Και φυσικά καθοριστική για το μέλλον μας. Μη διστάσετε, λοιπόν, να δουλέψετε δημιουργικά και να επιδιώξετε τις καλύτερες επιδόσεις.

Με όλη μου την καρδιά σας εύχομαι η νέα σχολική χρονιά να είναι ευλογημένη και καρποφόρα.

Ο Κύριος Ιησούς να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και πλούσιο τον φωτισμό Του.

Με πολλή πατρική αγάπη

ο Επίσκοπός σας

✠ Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ