



Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης – Comenius, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης φιλοξένησε, από 31/3/2009 έως 6/4/2009, 24 εκπαιδευτικούς από τα συνεργαζόμενα σχολεία της Πορτογαλίας, του Βελγίου, της Κύπρου, της Δανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας καθώς και 4 μαθητές από το σχολείο της Κύπρου. Το θέμα του προγράμματος είναι «ΜΥΘΟΙ, ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ». Η συνάντηση αυτή ήταν η 6η συνάντηση για το πρόγραμμα.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2009, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου μας υποδέχθηκαν τους εταίρους με Ελληνικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Δανέζικα και Ιταλικά τραγούδια και τραγούδια από την Κύπρο, το Βέλγιο και την Ελλάδα που γράφτηκαν για το πρόγραμμα. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων σχολείων επισκέφθηκαν τις τάξεις και απασχόλησαν τους Έλληνες μαθητές για μια διδακτική ώρα. Παρουσίασαν στους μαθητές μας τις χώρες τους και τα σχολεία τους, τις εργασίες των μαθητών τους και έκαναν μια δραστηριότητα με τους μαθητές μας, τραγούδι, κουκλοθέατρο, κα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας επισκεφθήκαμε το Σούνιο και το ναό του Ποσειδώνα.

Την Πέμπτη 2/4/2009 επισκεφτήκαμε τον ιερό ναό της Αγίας Φωτεινής και την Εστία Νέας Σμύρνης και στη συνέχεια μας δέχτηκε ο Δήμαρχος της πόλης μας, κύριος Κουτελάκης Γεώργιος. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για καφέ στην Πλατεία Νέας Σμύρνης, επισκεφτήκαμε το Μουσικό Σχολείο Αλίμου. Ο Διευθυντής του σχολείου μας μίλησε για τη λειτουργία του σχολείου και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε μουσικά σύνολα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων σχολείων παρουσίασαν στους γονείς του σχολείου μας και την τοπική κοινωνία τη δουλειά τους για το πρόγραμμα και αμέσως μετά οι μαθητές της Γ' τάξης παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία τη διασκευή του θεατρικού έργου του Β. Αναστασιάδη «Η κρουαζιέρα των θεών». Επίσης, μαθητές του σχολείου μας και ομάδα γονέων του 5ου και του 8ου Δημοτικών Σχολείων Νέας Σμύρνης χόρεψαν δημοτικούς χορούς. Μετά το τέλος της εκδήλωσης παρατέθηκε δείπνο στο σχολείο.

Την Παρασκευή 3/4/2009 επισκεφτήκαμε την Ακρόπολη, την Πλάκα και το Μοναστηράκι

και το Σάββατο οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας.

Την Κυριακή 5/4/2009

πραγματοποιήσαμε ολόημερη εκδρομή στους Δελφούς και την Αράχοβα.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων αναχώρησαν για τις χώρες τους τη Δευτέρα 6/4/2009, κατενθουσιασμένοι από τη φιλοξενία μας και εξέφρασαν την επιθυμία να επισκεφτούν και πάλι την Ελλάδα.

Η επόμενη συνάντηση για το πρόγραμμα, η οποία θα είναι και η τελευταία, θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2009 στο συντονιστικό σχολείο της Πορτογαλίας.