

Για το θέμα της δεοντολογίας του Τύπου θα θέλαμε να αφιερώσουμε σε όσους όσους κόπτονται για τη μια και μοναδική αλήθεια (που συνήθως είναι η δικιά τους) τον καλύτερο σατυρικό διάλογο που έχει πέσει στην αντίληψη μας περί εφημερίδων, ο οποίος είναι γραμμένος από έναν αριστοτέχνη του είδους τον ΑΡΚΑ:... Ο ήρωας του Αρκά, λοιπόν, ρωτάει τον άγγελο του παραδείσου:

- Τι διαβάζεις εκεί;
- Την τοπική εφημερίδα «Η φωνή του Παραδείσου».
- Μπα; Δεν ήξερα ότι υπάρχει εφημερίδα εδώ στον άλλο κόσμο.
- Δύο για την ακρίβεια! Αυτή και μια άλλη που βγαίνει στην κόλαση. Η μια είναι συμπολιτευόμενη και η άλλη αντιπολιτευόμενη.
- Τι εννοείς συμπολιτευόμενη και αντιπολιτευόμενη;
- Ε να, την έβδομη μέρα της δημιουργίας η εφημερίδα του παραδείσου βγήκε με τίτλο «Παραδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ το μεγάλο έργο» ενώ η εφημερίδα της κόλασης έγραφε «Σκάνδαλα προμηθειών στην κατασκευή του κόσμου».
- Εκτός από την εφημερίδα του παραδείσου διαβάζεις και την εφημερίδα της κόλασης;
- Όχι, δεν την πιάνω στα χέρια μου γιατί όπως σου είπα κάνει αισχρή αντιπολίτευση. Για να καταλάβεις όταν γεννήθηκε ο Χριστός η εφημερίδα του παραδείσου έβγαλε εορταστικό φύλλο με τίτλο «Ωσαννά!» και η εφημερίδα της κόλασης είχε τίτλο «Η οικογενειοκρατία καλά κρατεί». Όταν έγινε ο κατακλυσμός η εφημερίδα της κόλασης βγήκε με τίτλο «Με μια βροχή πλημμύρισαν τα πάντα, ανέτοιμος ο κρατικός μηχανισμός». Πριν λίγο καιρό κατήγγειλε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής επειδή ο Θεός είναι πανταχού παρών και μια φορά που έγραψε ότι τα πάντα ανήκουν στο Θεό, η εφημερίδα ζήτησε να εφαρμοστεί το «πόθεν έσχες»!