

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα τροφεία των παιδικών σταθμών ο Δήμαρχος σχολίασε με έντονο ύφος ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Σμύρνης η οποία έκρινε ως απαράδεκτη την επιβολή τροφείων: «Δεν αναρωτήθηκε κανείς πώς τόσα χρόνια, ενώ όλοι οι δήμοι έχουν τροφεία, εμείς καταφέραμε να λειτουργήσουμε, ούτε μας επιβράβευσε κανείς... Τόσα χρόνια δεν είπε ποτέ κανένας ότι δεν είχαμε τροφεία, αντιθέτως το κρύβαμε...Είναι ακραία υποκριτική η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ! Να την πάει στην Καισαριανή, στου Ρέντη, στη Νίκαια και σε όλους όσους τόσα χρόνια είχαν τροφεία, όχι στον Κουτελάκη. Από το 2001 θα μπορούσαμε και μεις, όπως η Νίκαια, να είχαμε κρυφτεί πίσω από την ανακοίνωση του Υπουργείου που μας παραχωρούσε τις αρμοδιότητες των παιδικών σταθμών χωρίς εξασφαλισμένους πόρους και να είχαμε βάλει τροφεία. Φέρτε να συγκρίνουμε την κοινωνική πολιτική λαϊκών δήμων με τη δικιά μας πολιτική. Οι περισσότεροι δήμαρχοι είναι ανάληγοι κοινωνικά...» είπε ο κ. Κουτελάκης και λίγο αργότερα με αφορμή το θέμα λειτουργίας του αναψυκτηρίου του Άλσους συνέχισε τα παράπονά του:

«Η αμυντική εισήγηση που κάνω για ένα μικρό αναψυκτήριο στο Άλσος είναι αναντίστοιχη με τις ανάγκες και τη θέληση των δημοτών. Διαχειρίζομαι αυτή την ανάγκη με αμυντισμό για να μην μας ασκήσει κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πόλη Ανάποδα κ.ά. για τη διαχείριση του δημόσιου χώρου...» είπε ο Δήμαρχος και αγανακτισμένος προφανώς από την έντονη εσωκομματική κριτική που αισθάνεται να του ασκείται σχολίασε σε ακόμα πιο έξαλλη κατάσταση:

«...Και όποιοι έχουν το θάρρος να βρεθούμε αντιμέτωποι στις δημοτικές εκλογές να αποσύρουν τη στήριξη στο συνδυασμό μας! Αυτό θα ήταν μια γενναία πολιτική πράξη και όχι να κάνουν μάχες χαρακωμάτων...» είπε ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στη μερίδα των συντρόφων του στο Συνασπισμό που εδώ και καιρό τον αντιπολιτεύεται σφόδρα και συνέχισε: «Αν θέλετε να καταθέτετε τις προγραμματικές σας θέσεις και όχι να μαζεύεστε πριν από κάθε συμβούλιο και να συζητάτε τί θα μου πείτε και πώς «θα μου τη βγείτε»... Όχι θα 'ρχεστε εδώ και δεν θα πηγαίνετε στην Καισαριανή να κάνετε παράτες, γιατί εκεί δεν σας παίρνει...» είπε έξαλλος και έριξε το γάντι σε συντρόφους και συντρόφισσες, παρόντες και απόντες...