

Σήριαλ με πολλά επεισόδια, πολύ παρασκήνιο και χωρίς να έχει ακόμα τέλος (τουλάχιστον μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου που κλείσαμε την ύλη της εφημερίδας) κατάντησε και το χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη μας. Τους τελευταίους μήνες διάφορες φήμες (βάσιμες, και αβάσιμες) ακούστηκαν ούτε για 1, ούτε για 2, ούτε καν για 4 υποψηφίους. Τα ονόματα που ακούστηκαν, ως οι εκλεκτοί της ΝΔ, ξεπέρασαν κατά πολύ τα «παιδιά του Πειραιά» και έφτασαν τα 7 (!) τον αριθμό.

Τα ονόματα όλων όσων τυχαίνει να είναι νεοσμυρνιοί νεοδημοκράτες και να κατείχαν (ή να κατέχουν) κάποιο αξίωμα σε κεντρική διοίκηση, αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμό ή είχαν ένα προβεβλημένο επάγγελμα, κυκλοφορούσαν εναλλάξ ανά 10ήμερο – 15ήμερο ως πιθανοί υποψήφιοι δήμαρχοι της ΝΔ στην πόλη μας...

Έτσι διαδοχικά, ανακυκλούμενα και πολλές φορές εκ παραλλήλου «έπαιξαν» τα ονόματα των κ.κ. Στέφου, υιού Μπραττάκου, Λουράντου, Δαβάκη, Ζαβού, Σιούμπουρα και αφού έκλεισε ο κύκλος όλων των νέων πιθανών υποψηφίων (οι οποίοι είτε δεν μπορούσαν, είτε δεν ήθελαν, είτε δεν τους ήθελαν) ξαναγυρίσανε στα δοκιμασμένα και ξαναμπήκε στο παιχνίδι το όνομα του κ. Κούπα, ο οποίος μέχρι τις 8/9/2010 ήταν ο επικρατέστερος και οι πληροφορίες μας λένε ότι εκλήθη το πρωί της Τετάρτης και στα γραφεία του κόμματος να συζητήσει σχετικά...

Όμως επίσημη ανακοίνωση δεν υπήρξε ακόμα καμία και έτσι όπως θα καταλάβατε το που θα πάει το χρίσμα και αν τελικά θα καταλήξει σε κάποιον (υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην δώσει ούτε η ΝΔ χρίσμα) δεν είμαστε σε θέση ακόμα να σας ενημερώσουμε...

Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε από κοντά αυτόν τον ενδιαφέροντα αγώνα πινγκ – πονγκ, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι «έχει χαθεί η μπάλα»...