

Αναλύοντας τα αποτελέσματα των 3 ψηφοφοριών είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς, ότι κάθε παράταξη (εκτός από τη «Λαϊκή Συσπείρωση που απείχε από την ψηφοφορία) υποστήριξε (μακριά, μα πολύ μακριά, από το πνεύμα του νομοθέτη) κάποιο ή κάποιους υποψηφίους που βρίσκονταν απλώς κοντά στα ιδεολογικά της γούστα και καμία παράταξη δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με κάποια άλλη...

Υποθέτουμε τώρα βάση της πολιτικής προέλευσης κάθε υποψηφίου και βάση της δύναμης κάθε παράταξης, ότι η παράταξη του κ. Κούπα στήριξε την κα Ζησίμου, η παράταξη του κ. Νεφελούδη τον κ. Χαϊκάλη, η παράταξη του κ. Στέφου, αλλά και ο κ. Πάντος, ήταν ελεύθεροι σκοπευτές και ψήφιζαν πιο ελεύθερα, ενώ τέλος η δημοτική αρχή έχοντας πολλές διαφορετικές τάσεις στους κόλπους της και μην έχοντας επιτύχει από πριν καμία ευρύτερη συναίνεση ή συνεργασία με την αντιπολίτευση, άφησε τους συμβούλους της να ψηφίσουν κατά βούληση και διέσπασε τις δυνάμεις της ανάμεσα στους κ.κ. Μαζαράκη, Καρδάρá και Λιαροκάπη.

Αναμένονται τώρα οδηγίες από το Υπουργείο για το αν και πως θα υπάρξει συνέχιση των διαδικασιών, αφού η 28η Φεβρουαρίου ήταν η καταληκτική (και όχι καταλυτική όπως ακούστηκε κατά κόρον) ημερομηνία για την πλήρωση της θέσης.

Θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον, πάντως, σε περίπτωση που επαναληφθούν τελικά οι διαδικασίες, να βλέπαμε νέα πρόσωπα. Θα είχε ενδιαφέρον οι παρατάξεις να συνεργάζονταν για την εξεύρεση και την εκλογή ενός προσώπου εγνωσμένου κύρους, θα είχε ενδιαφέρον οι δημοτικοί μας άρχοντες να έστελναν άλλα μηνύματα στους δημότες, διαφορετικά από τις στενές παραταξιακές λογικές, μακριά από την επίδειξη ισχύος και την καταγραφή δυνάμεων που παρακολουθήσαμε...

Κι αν δεν δοθεί παράταση, δε βαριέσαι, χρόνια τώρα είμαστε συνηθισμένοι να μην έχουμε κάποιον να μας συμπαρασταθεί...

Όλοι μόνοι μας παλεύουμε σ' αυτή τη ζωή...