

Με την ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κούπας επανέφερε για μια ακόμα φορά (σίγουρα 10η και άνω) την κλασική και αγαπημένη του πρόταση να εμπλουτιστεί ο εορτασμός της εθνικής μας εορτής με τους ήχους περισσότερης παραδοσιακής μουσικής γενικότερα...

Δεν ξέρω πως, αλλά υποθέτω ότι ένας τρόπος θα ήταν τα παραδοσιακά μας τραγούδια να ξυπνούν από τα μεγάφωνα της πόλης νωρίς - νωρίς το πρωί τους δημότες μας μέσα σε ρίγη εθνικής περηφάνιας, να τους συντροφεύουν στη διαπασών καθ' όλη τη διάρκεια της μεσημεριανής ραστώνης, να παύουν με τη δύση του ηλίου και να έχουν πιθανό χορηγό την... «ΑΣΠΙΡΙΝΗ»!

Αστειεύομαι... Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλοι τρόποι καλύτεροι..., οι οποίοι όμως δεν αναλύθηκαν επαρκώς και έτσι το δημοτικό συμβούλιο για μια ακόμα χρονιά δεν έκανε δεκτή την πρόταση του κ. Κούπα...

Αντίθετα τέθηκε προς συζήτηση έτερη πρόταση, η οποία φάνηκε να κερδίζει την προσοχή του Δημ. Συμβουλίου. Η κα Γαλανοπούλου πρότεινε αντί των 600 - 800 ευρώ που διατίθενται στις εθνικές μας εορτές για την αγορά στεφανιών να κατατίθεται 1 στεφάνι συμβολικά από το Δήμαρχο και τα υπόλοιπα χρήματα να εξοικονομούνται προς όφελος άλλων κοινωνικών δράσεων. Μπορεί αυτή τη φορά να μην υπήρχε ικανός χρόνος για να αλλάξει η διαδικασία κατάθεσης στεφάνων ο Δήμαρχος, πάντως, και οι αρχηγοί και άλλων παρατάξεων είδαν πολύ θετικά την πρόταση και φάνηκαν διατεθειμένοι να την εφαρμόσουν από την επόμενη παρέλαση.

Ούτε κλαρίνα, ούτε ζουρνάδες, ούτε στεφάνια, λοιπόν... Κόπηκαν οι ελληνικές ταινίες με τη Μπουμπουλίνα που βλέπαμε ως παιδιά ανήμερα της επετείου, κόψαμε τον μπακαλιάρo γιατί το πολύ αλάτι βλάπτει, κόψαμε και τις πτήσεις αεροπλάνων στις παρελάσεις γιατί τα καύσιμα στοιχίζουν... Λέτε στο τέλος να θυμόμαστε την 25η Μαρτίου από παλιές φωτογραφίες;