

Το κίνημα προϊόντων χωρίς μεσάζοντες ήρθε τελικά και στην πόλη μας. Η αρχή έγινε, οι μεσάζοντες παρακάμφθηκαν και οι καταναλωτές πέτυχαν καλύτερες τιμές. Αρχηγοί των “πατατίστας” (κλίνεται κατά το σαντινίστας) ο κ. Στέφος και ο κ. Νεφελούδης, ενώ ακολούθησαν και οι Πρόεδροι 3 τοπικών συλλόγων.

Ο ενθουσιασμός των διοργανωτών μεγάλος, η ανταπόκριση του κόσμου θερμή και πολλοί ήταν αυτοί που επικρότησαν την προσπάθεια και έσπευσαν να βοηθήσουν την υλοποίησή της.

Η εφημερίδα μας διέθεσε επί αρκετές ημέρες πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της [www.neasmyrni.net.gr](http://www.neasmyrni.net.gr), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να παραγγείλουν και on line. Το άρθρό μας διαβάστηκε από 1.000 περίπου αναγνώστες και υποθέτουμε ότι αρκετοί από αυτούς θα παρήγγειλαν μέσω της σελίδας μας ηλεκτρονικά. Στηρίξαμε την προσπάθεια με χαρά, όπως στηρίζουμε και το κίνημα του λαδιού, όπως θα στηρίξουμε και το κίνημα των οσπρίων, τα οποία προηγούνται σταθερά στη δημοσκόπηση του Δήμου.

Μετά τη λήξη της δράσης, όμως στενοχωρηθήκαμε λίγο, γιατί συνεχίσαμε να λαμβάνουμε μηνύματα από καταναλωτές, μόνο που δεν ήταν μηνύματα υποστήριξης, όπως στην αρχή, αλλά μηνύματα παραπόνων... Μας παραπονέθηκαν κάποιοι ότι δεν έγινε καλός έλεγχος του εμπορεύματος και οι αγρότες βρήκαν την ευκαιρία να ξεστοκάρουν τις αποθήκες τους. Μια κυρία μάλιστα μας επέρριψε και ευθύνες γιατί προβάλαμε την ενέργεια και την παρασύραμε να αγοράσει πατάτες που τελικά δεν τις άρεσαν!

Μια άλλη κυρία που δεν κατάλαβε, ούτε ποιός διοργάνωσε το κίνημα, ούτε σε ποιόν ανήκε η ιστοσελίδα, απαίτησε να βγει ο Δήμος (δηλαδή εμείς που νόμιζε ότι ήμασταν ο Δήμος) και να ζητήσουμε γραπτώς συγνώμη (!) και άλλα τέτοια διάφορα.

Εμείς δεν πιστεύουμε ότι τα παράπονα αυτά απηχούν το σύνολο των καταναλωτών, αλλά όπως συμβαίνει σε όλες τις δουλειές κανείς δεν μπορεί ποτέ να ικανοποιήσει το 100% των πελατών του.

Θα ήταν όμως χρήσιμο για τις επόμενες διοργανώσεις οι παρατηρήσεις αυτές να ληφθούν σοβαρά υπόψη, γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο!

Τέλος, πριν δώσουμε όλη μας την ενέργεια στα προϊόντα, ας λάβουμε υπόψη μας και την επισήμανση της Επιτροπής Ανέργων Ν. Σμύρνης:

“Ας μην ξεγελιόμαστε από τα «κινήματα» της πατάτας, του κρεμμυδιού και της φακής!

Πρέπει να παλεύουμε για ζωή με αξιοπρέπεια, για να έχουμε δουλειά, μόρφωση, υγεία...”