

Δεν φτάνει ο πόλεμος και οι μάχες στήθος με στήθος που δίνει ο Δήμαρχος με το Συνασπισμό, έχει να παλέψει και τον πόλεμο χαρακωμάτων που του γίνεται από τον Πανιώνιο για το θέμα του νέου γηπέδου. Μια μερίδα φιλάθλων του επιρρίπτει ευθύνες για την καθυστέρηση του έργου.

Πρόσφατα μάλιστα ανάρτησαν πανώ που προκαλούσε το Δήμαρχο να «τολμήσει» για να γράψουν όλοι μαζί ιστορία... Να τολμήσει τι; Δεν έχουν καταλάβει ότι η κατασκευή δεν εξαρτάται από το Δήμαρχο και δεν εξαρτιόταν ποτέ μόνο απ' αυτόν

;

Το ανυπερβλήτο εμπόδιο αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Δήμαρχος αλλά οι χρήσεις γης που χαρακτηρίζουν το χώρο αποκλειστικά για αθλητικές χρήσεις, απαγορεύοντας κάθε εμπορική χρήση και κατά συνέπεια και κάθε ελπίδα έμμεσης χρηματοδότησης του κόστους κατασκευής.

Ας ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, ας ασχοληθούν με την «Κίνηση πολιτών» η οποία έχει μοναδικό στόχο με συνελεύσεις και δελτία τύπου (το τελευταίο της δελτίο δημοσιεύεται στη σελίδα 10 της εφημερίδας μας) να σταματήσει κάθε εξέλιξη που αφορά το έργο και μετά ας ζητήσουν και από το Δήμαρχο να πράξει αυτά που του αναλογούν.

Εδώ ο κ. Κουτελάκης έχει περάσει τη μισή του ζωή στο γήπεδο και στο members club, λογοδοτεί συνεχώς για όλες τις παλιές

«

αμαρτίες» της ομάδας, έχει δηλώσει από μικροφώνου Πανιώνιος και έχει πικραθεί με το Μίλωνα, διέρρηξε τις σχέσεις του με το Συνασπισμό όταν τάχθηκε υπέρ του νέου γηπέδου, πήρε απόφαση να χρηματοδοτήσει αν χρειαστεί με αρκετά εκατομμύρια το νέο έργο για να κάνει εφικτή την υλοποίησή του και οι φιλάθλοι τον καλούν τώρα να αποδείξει για μια φορά τα πανιώνια αισθήματά του!!! Έλεος βρε παιδιά...