

Παρατηρώ τη στάση και τη συμπεριφορά στα δημοτικά συμβούλια της αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του δήμου μας της κυρίας Νόρας Κατσέλη από την αρχή της παρουσίας της στη δημοτική πολιτική σκηνή.

Από την πρώτη στιγμή η συμπεριφορά της ήταν κόσμια και αξιοπρεπής, δεν θυμάμαι να παρεκτράπηκε, να ανέβασε τους τόνους, να λαϊκίσει ή να επιτέθηκε προσωπικά σε κάποιον.

Θυμάμαι αντίθετα ότι ήταν δίκαιη, είχε μέτρο, όρια και ήταν ανοικτή σε συμβιβαστικές λύσεις.

Ακόμα και στις πρόσφατες ταραχώδεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με το Δήμαρχο, τον κ. Κουμέντο, τον κ. Τσιάπη, τον κ. Κούπα να βρίσκονται σε έξαλλη κατάσταση, η κα Κατσέλη κρατήθηκε στο ύψος της.

Τώρα λοιπόν που έχουμε ιδίαν προσωπική άποψη, ώριμα πλέον και αφού ο χρόνος δεν διέψευσε την αρχική μας κρίση, νομίζω ότι οφείλουμε να της αναγνωρίσουμε ότι είναι κυρία με «Κ» κεφαλαίο.

Εντύπωση μου έχει κάνει, επίσης, το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές η κα Κατσέλη προσπαθεί να επαναφέρει στην τάξη και να μετριάσει τις αντιδράσεις ακόμα και των δικών της «θερμόαιμων» συμβούλων.

Είναι σαφές ότι δεν αρέσκειται καθόλου στις έντονες αντιπολιτευτικές εξάρσεις, στους λαϊκισμούς και στις προσωπικές επιθέσεις. Μάλλον η 20ετής πείρα της από την κεντρική πολιτική σκηνή της έχει προσδώσει μια άξια λόγου πολιτική ωριμότητα.

Η παράταξή της, λοιπόν, καλό θα ήταν όχι μόνο να αξιοποιήσει την εμπειρία της, αλλά να μην ξεχνά να εφαρμόζει και να το γνωστό ρητό «Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω...», το οποίο αξίζει στην αρχηγό της...