

Ήταν να μην πάρει φόρα ο Δήμαρχος και να μην κάνει την αρχή και με τα θέματα της τεχνολογίας. Μετά το «πρωτόγονο» στάδιο λοιπόν που βρισκόταν ο Δήμος μας, ο κ. Κουτελάκης έπιασε τελικά το ρυθμό και τις ανάγκες της εποχής και αποφάσισε το τελευταίο διάστημα να «δικτυωθεί» περισσότερο. Τα αποτελέσματα είναι ορατά εδώ και καιρό. Ολοκληρώθηκε το portal του Δήμου, ολοκληρώθηκε το σύστημα γεωγραφικών συστημάτων (GIS), βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για τη δωρεάν ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο αρχικά στην Κεντρική Πλατεία & στο Άλσος, ενώ απ' ότι ενημερωθήκαμε πρόσφατα στο δημοτικό συμβούλιο ο Δήμος Ν. Σμύρνης θα προσπαθήσει να ενταχθεί σε μια σειρά επιδοτούμενων προγραμμάτων για την «Ψηφιακή Σύγκλιση» που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα προγράμματα αφορούν στη δημιουργία δικτύου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, σε τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης πολιτών για την κίνηση της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ψηφιακή πλατφόρμα για ιντερνετική τηλεόραση & ραδιόφωνο, ηλεκτρονική υποστήριξη του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι και υπηρεσίες ηλεκτρονικού διαλόγου και εθελοντικής δικτύωσης.

Τα παραπάνω προγράμματα της «Ψηφιακής Σύγκλισης» ύψους μερικών εκατομμυρίων ευρώ (ναι καλά διαβάσατε!) μπορεί να μην εγκριθούν όλα, ούτε για το σύνολο των αιτούμενων ποσών. Παρόλα αυτά ο Δήμος υποχρεούται να παρακολουθεί τις επιδοτήσεις και να τις διεκδικεί.

Τώρα αν οι πόροι που διατίθενται μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατασπαταλούνται και κατανέμονται χωρίς σχεδιασμό στους ΟΤΑ, όπως υποστήριξε ο κ. Χαϊκάλης αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που δεν άπτεται της τοπικής, αλλά της κεντρικής διοίκησης και χωράει πολύ συζήτηση, όπως επίσης συζήτηση χρειάζεται και το ερώτημα της κας Τσαμασίρου αν οι υπάλληλοι του Δήμου μας είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν και να υπηρετήσουν τα σύγχρονα αυτά δεδομένα (ας θυμηθούμε όλοι το σύγχρονο κινητό κέντρο ελέγχου της πυροσβεστικής που όπως ενημερωθήκαμε στις πρόσφατες πυρκαγιές είχε μετατραπεί σε υπνωτήριο!)

Τέλος, όσον αφορά, τον ίδιο το Δήμαρχο πήρε Lap top και έμαθε να το χρησιμοποιεί κιάλας, αποκτώντας έστω και στην 3η του τετραετία ένα επιπλέον όπλο «στον πόλεμο» οργάνωσης & διοίκησης του Δήμου...